



## Praktische info

### Wanneer?

Woensdag 27 september 2017 om 18.30 uur  
Registratie vanaf 18.00 uur

### Startpunt?

Sint-Godelieveabdij, Boeveriestraat 41,  
8000 Brugge.

### Eindpunt?

Hotel- en Toerismeschool Spermalie,  
Snaggaardstraat 15, 8000 Brugge  
om ca. 20.30 uur

### Kostprijs per persoon?

€ 15, receptie inbegrepen.

### Inschrijven?

Snel doen! Het aantal plaatsen is beperkt.

- A. Surf naar [spermalie.info/info](http://spermalie.info/info)
- B. Code : FIETS

Gelieve het correcte bedrag over te schrijven op het  
rekeningnummer BE11 7380 1195 3048.

Per fietstocht kunnen zich max. 15 deelnemers inschrijven.

In het belang van de verkeersveiligheid, vragen wij een  
fluohesje mee te brengen.



**Startpunt fietstocht:**  
Sint-Godelieveabdij  
Boeveriestraat 41, 8000 Brugge



**Hotel- en Toerismeschool  
Spermalie**

**Snaggaardstraat 15  
8000 BRUGGE**

**Tel.: 050 33 52 19  
[www.spermalie.be](http://www.spermalie.be)**



**S P E R M A L I E**  
VOLWASSENENONDERWIJS BRUGGE

**Fietsen langs  
Kastelen &  
Abdijen  
in Brugge**



**Fiets met ons mee op  
woensdag  
27 september 2017**



**S P E R M A L I E**  
VOLWASSENENONDERWIJS BRUGGE

Brugge is een heerlijke stad om in rond te dwalen en dus het ideale decor voor onze 6 fiets-tochten in het kader van het eindwerk van onze laatstejaars-cursisten 'stadsgids Brugge'.

Onze gidsen in opleiding kozen ervoor te werken rond het jaar van de 'Kastelen en Abdijen', een initiatief van Brugse Ommeland.

We nemen je graag mee op een fietstocht doorheen het wondermooie Brugge.

**Be our guest,  
taste the experience'**

en kies uit één van onze activiteiten.



Brugge bezit een uitzonderlijke rijkdom aan monumenten. In combinatie met het gezellige middeleeuwse stratenpatroon staat ze wereldwijd bekend. Tussen al die gebouwen en kriskras in het netwerk van steegjes en pleinen staan tientallen kloosters.

In het kader van het abdijen- en kastelenjaar in 2017 organiseert de Hotel- en Toerismeschool

Spermalie met de gidsen in opleiding, een fietstocht waarin aandacht wordt besteed aan de abdijen die zich binnen de kern, het ei van de stad bevinden.

Het ontstaan van sommige abdijen en kastelen gaat terug tot in de middeleeuwen. Maar vooral in de loop van de late zestiende eeuw zijn kloosterlingen omwille van woelige tijden binnen de veilige muren van de stad gevlucht. Van een paar zijn de sporen zo goed als niet meer zichtbaar, andere getuigen door hun monumentale constructies van het belang van die conventen door de eeuwen heen. Maar wist je ook dat in Brugge vele refugehuizen stonden, waar monniken en monialen konden vluchten in slechte tijden?

Tijdens die fietstocht bezoek je niet alleen de overblijfselen van die abdijen, ga je eventueel binnen maar krijg je ook uitleg over enkele van die vluchthuizen. En een abdijsbiertje met bijhorende hapje sluit de fietstocht in stijl af.

